



***door: Eeuwe Weening***

Ik weet dat hier al talloze boeken en artikelen over zijn geschreven maar toch verbaas ik me telkens weer over het aantal karpervissers dat zegt pennen niets aan te vinden... Als je dan doorvraagt blijkt vaak ook nog dat ze geen eens een penhengel bezitten! Hoe kun je dan zeggen dat er niets aan is? Pennen is naar mijn mening een van de meest ultieme belevingen van karpervissen. Je zit bovenop je stek en besluipt vaak de vissen; Je word helemaal gek als de dobber van alles doet behalve ondergaan terwijl het overduidelijk is dat er een mooie vis aast op de stek en de dril is door de lichte penhengel niet te evenaren met vast lood.

Ik kan dus werkelijk niet begrijpen dat karpervissers zeggen dat pennen niets aan is....

Gaan ze dan alleen maar voor die vissen van 30 plus? Maar ja, die zijn aan de penhengel ook vangbaar... Ga maar eens een dagje naar Nieuwkoop of Andijk... Penwater in overvloed!

**Met de pen op karper...**

maandag 19 augustus 2013 10:00





Pen op de karper... in de zate het dat gaf niet een