

*door Eeuwe Weening*



Eindelijk is het dan zover, we zijn aangekomen bij Simavis. Het water ligt er prachtig bij en de weerverwachting voor de komende week is ook erg mooi, misschien voor de vangsten wel te mooi maar dat moeten we natuurlijk afwachten...

Na een zeer hartelijke ontvangst door Simon en zijn vrouw met een lekker bakkie koffie gaan we loten wie er op welke stek mag zitten. We zijn met twaalf man en vissen in koppels van twee verdeeld over de zes stekken. Vismaat Harry en ik loten stek nummer 1, een stek waar al heel wat mooie vissen af zijn gekomen. Ons enthousiasme word echter meteen een beetje door Simon getemperd want de vangsten zijn niet zo wild momenteel. We worden allemaal netjes met de quad naar onze stekken gebracht en Simon controleert onze haken en materialen nog even.

Het welzijn van de vis staat hier duidelijk hoog aangeschreven wat een goede zaak is.



De stekelint is werkelijk machtig, hij is een vreeslijk en veel te vreesdier dat in de wateren van de Poldervoortje leeft.



De stekelint is werkelijk machtig, hij is een vreeslijk en veel te vreesdier dat in de wateren van de Poldervoortje leeft.







de opjaan van de rivier als een vinstroming en is tevens een van de belangrijkste viswater alleen maar bij



Wijle niet op t'Poldervoortje! Week, net als vele andere hengels...