



door Eeuwe Weening

Als je meer dan dertig jaar actief vist heb je heel wat verhalen te vertellen. Soms weet je niet eens waar je beginnen moet. Tot je inspiratie krijgt. Dat kan van alles zijn natuurlijk.

Deze keer was het de rups van Stephan Zegwaard op Facebook.....

Vissen is natuurbeleving op en top! Ik denk zelfs dat er maar weinig mensen zijn die zo intens van de natuur genieten als sportvissers. Waarom? Nou het gaat bijna vanzelf. Je zit aan de waterkant en er gebeurt van alles om je heen, Een ijsvogel die op je hengel een visje dood slaat; een ree die naast je in het kanaal springt; een muskusrat die over je plateau heen rent; een ringslang die langs komt zwemmen; een roodborstje die de maden uit je bakje komt halen voor zijn jongen of een muisje wat nieuwsgierig naar je zit te kijken alsof hij zich afvraagt wat voor beest je bent.....Ik heb het allemaal meegemaakt! Kortom je bent onderdeel van de natuur.

