



Donderdagmiddag 17:30u... de teambuilding sessie van het werk is ten einde. Ik pak de uitrijkaart en de slagboom van het parkeerterrein zwaait open, alsof de poort naar de vrijheid geopend wordt. Het paasweekend is begonnen en dit keer gaat het hopelijk een weekend vol karper worden. 's Avonds geef ik al mijn karpergerei een tijdelijke plaats in de keuken. Dit doe ik omdat ik op die manier veel beter kan bekijken of ik eventueel iets essentieels vergeet mee te nemen. Het wordt een berg aan groene tassen en foudralen waar je "U" tegen zegt maar dat nu eenmaal altijd zo.... ik maak me geen zorgen....

De volgende ochtend probeer ik al het materiaal in de auto te krijgen maar helaas blijkt e.e.a. tóch teveel te zijn en dit resulteert erin dat ik een aantal concessies moet gaan maken.



Na een ritje van een krap uur arriveer ik bij mijn maatje die gelukkig iets minder spul meeneemt. Desalniettemin is de binnenspiegel een nutteloos apparaatje op het voorruit geworden, aangezien ik wanneer ik erin kijk, alleen maar opgestapeld karpermateriaal zie liggen. Tot het plafond gestapeld dus.... boeieeeeeee!!!! Onze mascotte, de badeend is in elk geval mee! We kunnen beginnen aan onze 190 km. België is de bestemming.. Houthalen om precies te zijn. De reis verloopt voorspoedig en we komen aan bij de McDonalds, alwaar we met Bob, de eigenaar van het water wat we gaan bevissen hebben afgesproken. Allereerst even een snelle snack en niet al te lang daarna arriveert Bob, die ons de weg wijst naar zijn domein.

Wanneer we het terrein op rijden, voel ik mij direct als een soort van thuis. De rust die het uitstraalt is fantastisch! Wanneer we e.e.a. aan tips van Bob hebben gekregen, beginnen we een plan de campagne op te stellen. De hotspots liggen niet ver verwijderd van het huisje wat Bob momenteel geheel aan het opknappen is, dus een tent opzetten is dit keer niet nodig... dat scheelt weer! Daarnaast is het huisje uitgerust met een openhaard en dit is een zeer fijne aanvulling, aangezien het ook hier behoorlijk aan de frisse kant is.. meteen de fik erin dus!



*Dit wordt een topweekend... openhaard, wijntje en hopelijk karper!*

Wanneer de avond valt en alle onderlijnen op hun plaats liggen, proberen we ook nog even een karper buit te maken op het naastgelegen kleinere watertje. Het domein herbergt namelijk een tweetal wateren, waarvan het grootste ook de grootste karper bevat. Op het kleine watertje zwemmen voornamelijk karpers tot ongeveer 12 pond.



...de eerste is binnen!!



...de eerste is binnen!!



Bas Nijhuis is een van de beste karperfijshouders in Nederland. Hij heeft een aantal jaren geleden een klein karpervijver in zijn tuin aangelegd. Hij heeft er een aantal karper in geplaatst en heeft er een aantal jaren op gelet. Hij heeft er een aantal karper op gefotografeerd en heeft er een aantal karper op gefotografeerd. Hij heeft er een aantal karper op gefotografeerd en heeft er een aantal karper op gefotografeerd.













Wat voor de lokale inwoners is een groot feest om de lokale overheid te helpen met de berging van de berging...



De lokale inwoners zijn ook betrokken bij het paasorgaan, ook tijdens onze "PaasCarp" sessie



<http://www.karperwater.be>