

{AF}

door: Stephan Zegwaard

Het is januari 1998. Mijn maatje Martijn en ik hebben al enige tijd het idee om ons geluk eens in Frankrijk te gaan beproeven. Tsjaja... maar waar moeten we naartoe? Hoe gaan we vissen... wisten wij veel!??

Na veel avonden samen te hebben gezeten zijn we het er beiden over eens! Een water in Noord Frankrijk. Helemaal hyper ben ik wanneer we uiteindelijk de auto hebben ingepakt en onze reis gaan starten! Mijn eerste Frankrijk trip! Super super spannend!

De reis en aankomst

De autorit verloopt voorspoedig en uiteindelijk rijden we in de ochtend langs de oevers van het water. Jemig... adembenemend mooi zeg dit! Net zoals de grootheden in de boekjes schrijven. Wat de grootheden van die tijd ook schreven, is dat je je ervoor moet behoeden dat je niet met al te grote verachtingen richting het beloofde land afreist... want dan kun je van een koude kermis thuiskomen! We hebben dan ook niet al te hoge verwachtingen.... maar natuurlijk... je hoopt het wél!



ed te gies!

the hllive



ingezieda's





Frans missers deel 2



slajruit



Met lege handen..... :-)



Op de foto is te zien dat de boot niet helemaal opgeblazen is, maar wel op de gewenste manier opgeblazen is. Het is een beetje moeilijk te zien, maar de boot is wel opgeblazen.