

door: Kevin Koene

Zoals velen karper vissers kunnen beamen... Komt er een moment dat je jezelf wil gaan overtreffen. Als ik naar mezelf kijk was dit moment 8 jaar geleden... Na de plaatselijke wateren onveilig gemaakt te hebben zie je om je heen grote karpers ten tonelen verschijnen.. En als fanatiek jonge karper visser wil je dan maar een ding.... Ook zo'n grote karper vangen! Maar wat komt daar allemaal bij kijken..... Hoe ga je dat aanpakken? In onderstaand verhaal neem ik jullie mee terug in de tijd naar 2004...

Heb plezier in je hobby...

We tellen eind oktober 2004.....

Ja het lijkt alweer zolang geleden... (is het ook)

De plannen voor 2005 werden gemaakt.

In 2004 werd er nog veel gevist op de kleinere watertjes in de buurt waar je mocht hopen op een 15 kilo vis. Maar ja iedereen begint volgens mij zo met vissen. Eerst op de kleinere wateren en je wilt steeds je grenzen gaan verleggen.

Op een aantal weekendjes na op het wel begeerde kempisch kanaal werd er alleen in de buurt gevist. En dan vragen jullie je natuurlijk af of ik wat heb gevangen op het kk. En ik mag met trots zeggen dat ik er 1 vis heb weten te vangen. Niet 1 van de zwaarste maar wel 1 om in te lijsten. Een mooie schub! 1 bonk spier, en die staart niet normaal.. Maar verder met het verhaal anders dwaal ik te ver af.





De eerste foto is van de eerste dag van de wedstrijd. De tweede foto is van de tweede dag van de wedstrijd.



De derde foto is van de derde dag van de wedstrijd. De vierde foto is van de vierde dag van de wedstrijd.