

**door: Pieter Hoogendijk**

Iedereen heeft volgens mij wel eens een jaar waar niks wil lukken.

Nou zo'n jaar heb ik nu in 2012. Het begon in januari allemaal goed net voor de periode van ijs en sneeuw. We waren al een paar keer weg geweest voor een dagsessie en we hadden al een paar visjes gevangen en ook al diverse aanbeten gehad en gelost.

Toen kwam de periode van ijs en sneeuw in februari en de karperbeurs in Zwolle. Daar werden alweer plannen gemaakt voor de ijs vrij periode die ging komen. Maar daar ging er iets mis en ik weet nog steeds niet wat, dagen en nachten volgde elkaar snel op maar de vis bleef in het water en niet in het netje. Het duurde tot half juni voor de eerste goede dag en nacht zich meldde. Met mijn maatje op het kanaal 11 vissen vangen was weer eens een positief lichtpuntje in een zwaar begin van het jaar. Het was echter de hoop die weer snel verloren ging, terwijl ik de ene grote vis na de ander de revue zag passeren op Facebook en in de bladen, bleef mijn camera angstvallig leeg. Af en toe vingen we wel een visje maar dat koste een hoop tijd en moeite.

Nu het weer warmer werd en de kans op een vis te vangen op drijvend aas, heb ik daar ook van geprofiteerd. Het waren voornamelijk mooie graskarpers die we vingen maar dat mocht de pret niet drukken. We vingen weer vis en zo nu en dan ook nog van formaat. Een graskarper van 29 pond is toch een vis waar je in de polder trots op kan zijn. Maar goed als dat lukt, dan moet de vis toch ook statisch te vangen zijn. Niet dus... de ene blank na de andere blank was een feit en ik begon aan mezelf te twifelen. Aan mijn montages, mijn aas, de stekken maar waarom kon het de laatste jaren dan zo goed gaan? Ik hield vol en dacht er komt een tijd dat het goed gaat komen. Er stonden nog een paar dagen Frankrijk in het verschiet en dat had me de laatste jaren geen windeieren gelegd. De ene 15 kilo vis na de andere volgde zich snel op en diverse 20 kilo vissen mocht ik vast houden en zelfs een 33,1 kilo vis was voor mij. Dus wat kon er fout gaan dit jaar in Frankrijk? Nou alles gewoon een blank! En dat is sinds 1992 niet voor gekomen! We waren met z'n zessen naar Frankrijk en de jongens hadden allemaal vis! Evengoed een paar mooie dagen gehad en ik heb genoten als schep en foto knecht.

Een pluspunt is wel dat de mooie tijd van het jaar nog moet komen. Dus geef nooit de moet op de volhouder zal winnen en is het niet dit jaar dan wel volgend jaar.

*Sterke allemaal met vissen en vang een mooie bak.*

