

door: Stephan Zegwaard

Iedereen kent het wel... een vijvertje vlakbij huis. Lekker makkelijk... en vaak zitten er nog mooie karpers ook! Zo heb ikzelf ook zo'n parkvijver in de buurt. Ik weet dat er hier een aantal mooie vissen rondzwemmen maar ondanks deze wetenschap weiger ik om er te gaan vissen!

Waarom??

Hierom!!



Urban vissen in parkvijvers is leuk.... maar elke keer word je weer geconfronteerd met bovenstaande aanzichten. Geen smakelijk iets... ik weet het! Al helemaal niet wanneer je niets vermoedend je best aan het doen bent een karper te haken en je bij een drill in zo'n bruine rakker staat! Nee, voor mij is deze vorm van visserij niet weggelegd ben ik bang!

Irritatiepunt 2!

Dan is daar irritatiepuntje nummer 2. Ken je dat? Je staat al voorzichtig te zijn en net wanneer je pennetje in beweging komt, dan komt er 1 of andere lompe boer je vragen of je al iets gevangen hebt! Van binnen kook je....maar je blijft netjes en geeft vriendelijk antwoord. Weg eventueel aanwezige karper! Het probleem wordt nog eens erger wanneer deze vent nog een keertje vrolijk met het voorwiel van zijn fiets gaat lopen stuiteren! Aaaaaggrrrrrrr!!!!

Begin deze week had ik even een paar uurtjes over. Zal ik het dan toch eens proberen dan? Uiteindelijk stond ik tien minuten later aan de vijver. Goed uitkijken waar je staat! Mijn tas, onthaakmat en net leg ik niet in het gras... dat durf ik gewoonweg niet, dus deze leg ik op het looppad. Nadat er al 2 mannen mij hebben lastiggevallen met diverse vragen, komt er in de verte een teckel aangelopen. Eenmaal bij mijn onthaakmat aangekomen, is het beest van mening dat hij even zijn territorium moet afbakenen en zeikt met een ferme straal tegen mijn mat! "Oooh sorry" roept de eigenaar lullig.... JA!!! En bedankt!!!

Ik ben er klaar mee.... het had zo mooi kunnen zijn....



Het had zo mooi kunnen zijn....