



door Eeuwe Weening

Tsja de titel zegt eigenlijk alles al ! Het blijft vissen! Het zal nooit vangen gaan heten en in de praktijk zal het ook zeker niet zo gaan werken. Vanmorgen zat ik aan de Urkervaart bij Emmeloord. Gewoon met de feeder op witvis, ook een grote passie van mij.... Ik besloot omdat ik alleen zat vanaf het begin meteen flink met geknipte wormen door het voer heen te vissen, als de brasem er dan op komt dan is het ook meteen goed raak! En zo gedacht zo gedaan. Toch kreeg ik na een uurtje mijn twijfels over mijn keuze... In mijn leefnet zwommen een aantal voorns en veel te veel baarsjes hoewel die laatsten niet allemaal meer zwommen... Ongelooflijk wat een schrokoppen dat kunnen zijn! En zo sloeg de vertwijfeling een beetje toe. Was het wel zo verstandig om al die pieren te brengen? Gelukkig veerde mijn hengeltop krom en boog diep door, 100 % brasem aanbeet; niet te missen dus en even later zwom de eerste mooie brasem in mijn leefnet. De volgende inworp leverde meteen weer een brasem op en de eerstvolgende inzet weer; deze vis loste ik echter halverwege het kanaal... Opnieuw werp ik in en nog voordat ik de hengel op de steun heb liggen word deze al uit mijn handen getrokken... Voordat ik goed en wel beseft wat er gebeurd is de (toch wel zware onderlijn van 16 mm) dwarsdoor.... Karper waarschijnlijk...

Maar ja, heb hem niet gezien of gevoeld en zal het dus nooit weten.... Nieuwe onderlijn eraan en door!!!

Weer twee brasems vinden hun weg naar mijn net waarna ik vervolgens weer een zware vis aan de hengel krijg.... Door de manier waarop de vis zwemt en aanvoelt moet het wel een kleine karper of grote gibel zijn.. Helaas krijg ik ook deze vis niet te zien want een meter of tien voor de kant word hij gelost... Dan verandert alles ineens! De stroming die in het kanaal stond houdt op en zo is het met de vissen net zo... Ruim twee uur lang ploeter ik om ook maar een aanbeet te krijgen.. Niet te filmen toch? Het ging net zo lekker... Tot overmaat van ramp komen er nog twee vrachtschepen en een complete woonark voorbij; iets wat ook niet echt helpt in de Urkervaart.... Tegen een uur of twaalf krijg ik weer wat voorzichtige aan beetjes wat mij doet besluiten om toch maar kleiner en lichter te gaan vissen... Een kleinere haak met alleen twee maden erop moet het gaan doen! Voor de zekerheid nog even Vitamo erop (= eetlustopwekker) en gaan! Vanaf nu vang ik met regelmaat kolblei; voorn en winde en rond een uur of 1 komt er zelfs weer een brasem voorbij! Om half twee houd ik het voor gezien maar de stroming in het

kanaal is weer terug en de vissen net zo! Is het met karper vissen niet net zo? Hoe vaak gebeurt het je niet dat je een mooie voerstek hebt opgebouwd en toch met een blank of tegenvallend resultaat thuiskomt? Of juist andersom. Je gaat even op de bonnefooi zitten en vangt dan juist die ene vis van je leven! Mij gebeurt dit soort dingen ten minste wel! Ik kan nooit vooraf voorspellen hoe een en ander gaat. Tuurlijk heb ik wel mijn verwachtingen maar toch lopen de zaken altijd anders als gepland... Zo hadden we bedacht om hier een karper cursus te geven vanuit de vereniging en daarvoor een mooie locatie in Emmeloord opgezocht. Een kennis van ons had al eens 24 runs in 1 nacht hier gehad en zelf vangen we op dit kanaal ook altijd enorm goed. Voor de zekerheid toch nog maar drie dagen voorgevoerd met een top boilie waar iedereen hier gigantisch op vangt.... Het mocht allemaal niet baten. 1 run in de vroege ochtend die ook nog eens werd gelost in de lelies.... Ondanks dat de omstandigheden ook van geen kant mee zaten toch een enorme domper...

Maar andersom kan het net zo gaan! Zo zat ik een maand geleden instant op een stek waar iemand al jaren geen karper kon vangen! Met dezelfde boilie vijf runs die nacht waarvan we er drie konden verzilveren! Zeg het maar! Soms begrijp je er gewoon niks van waarom ze wel of niet azen... Maar juist dat maakt onze hobby ook zo leuk toch? Het onvoorspelbare; elke keer weer opnieuw die spanning.. Zouden ze er zitten?; Zitten ze op het voer? Gaan we die dikke vangen? Gelukkig maar dat het geen vangen heet, dan was er ongetwijfeld geen reet aan!!!



Het blijft vissen...

woensdag 02 september 2015 06:56

Compleet onverwacht instant een mooie 13 pponder in de vroege ochtend.. Er zouden nog vier runs volgen deze morgen.... Dat maakt vissen wat het is voor mij! Gaaf toch?