



door Stephan Zegwaard

Wat is dat toch met karpervissen en de kleur groen? Laatst werd ik aangesproken door een zogenaamde "mooiweervisser". Je kent ze wel, van die mensen die zeggen dat het prima visweer is wanneer het regent... dan komen de vissen namelijk boven! Waarom dragen "jullie" eigenlijk altijd groene kleding was de vraag? Uhh... dat is natuurlijk best een hele goede vraag! Niet alleen de kleding is groen... wat zou je zeggen van je tassen, stoel, tent, stretcher, onthaakmat, boot enz enz... werkelijk alles wat wij meezeulen naar de waterkant is groen of heeft de welbekende camou-kleur. Tja... een andere kleur is eigenlijk ook niet meer verkrijgbaar. De commercie bepaalt!

De vraag waarom eigenlijk groene kleding was vrij gemakkelijk te beantwoorden... Tja, op ondiep water en vlak onder de kant vissend kán een karper je nu eenmaal zien, dus het is belangrijk om je zo verdekt mogelijk op te stellen en daarbij kan een schutkleur natuurlijk goed helpen... dusss groene klederdracht is gewenst!



het groen is goed vertegenwoordigd...