

door eeuwige Weening

Visgids, een nieuw fenomeen in Nederland. Zelf fungeer ik al enkele jaren in de Noordoostpolder als gids om mensen te helpen juist die vis te vangen die ze graag willen vangen, om mensen een mooie visdag te bezorgen of om mensen naar de juiste stekken te helpen.



Helaas zie ik bij de meeste collega visgidsen alleen maar foto's van roofvissen verschijnen... Als je jezelf visgids noemt moet je toch allround inzetbaar zijn lijkt me? Dan moet je toch kennis hebben van het water betreffende alle vissoorten? Waarom dan alleen maar snoek en snoekbaars? Kijk gerust eens rond op internet en google eens op visgidsen... Er is bijna geen gids te vinden die op diverse soorten zijn pijlen richt, iedereen gaat voor snoek en snoekbaars en nagenoeg iedereen vist vanuit de boot... Ik doe dat bewust niet! Ja ik doe het wel, als een klant dit wil maar ik bied een breder spectrum aan. Mijn mening is dat als je jezelf visgids wilt noemen dat je dan ook van alle markten thuis moet zijn; voor elke vissoort een uitrusting moet hebben en voor elke visserij kennis van zaken moet hebben... Dan kun je jezelf visgids noemen naar mijn mening. Ik hoop dat er in de toekomst een degelijke manier wordt gevonden om een en ander uit elkaar te houden. Jan en alleman noemt zichzelf tegenwoordig visgids (laat de goeien zich niet aangesproken voelen) en als je dan wat verder kijkt vissen ze louter en alleen op roofvis.. Noem jezelf dan roofvisgids of zo... Ik kijk breder en verder en ik hoop dat vanuit de georganiseerde hengelsport hier ook eens serieus naar wordt gekeken.

Je kan bij mij voor elke denkbare vorm van vissen terecht en ik doe het zeker niet voor het geld, de vergoeding die ik vraag is minimaal! Waar het mij om gaat is dat ik een ander graag iets wil leren; iets van mijn ervaring en kennis overbrengen en zo een ander een leuke visdag bezorgen, uiteindelijk willen we allemaal van deze mooie sport genieten toch?

Visgids, waarom?

Waarom ben je nou visgids geworden man, je hebt er toch niks aan om elke keer een vreemde mee te zeulen? Zomaar een reactie die ik kreeg kort nadat ik mijzelf had aangemeld als visgids. Tja, waarom doe je dit dan? Daarvoor moet ik eerst wat over mijzelf vertellen.

Al ruim dertig jaar vis ik zeer actief op alle diverse vissoorten. Nog steeds geniet ik met volle teugen van de sportvisserij en ben actief als vrijwilliger binnen de vereniging en op diverse andere plaatsen in de sportvisserij. Zo schrijf ik regelmatig artikelen on line en ben ik auteur van het boek: Het beste viswater vind je in de N.O.P en dat is een titel waar ik nog steeds 100 % achter sta. Ik ken de wateren in de Noordoostpolder dan ook beter dan de kleur van mijn kussen en ook in de verdere Flevopolder weet ik de weg te vinden wat vissen betreft. En wat is er dan mooier dan dat je al die kennis kan delen met een ander? Dat je iemand die nog nooit een metersnoek heeft gezien er eentje beloofd om vervolgens de dag te eindigen met twee metersnoeken en een meerval van 111 cm als bonus ! Volwassen mensen zo blij als een kind zien zijn met een brasem van 70 cm; maar ook de brede glimlach van een kind die zijn eerste vis vangt.... Een ander helpen en plezier doen met mijn ervaring en kennis, daarvoor ben ik visgids!



Wat ik erg leuk vind is om mensen een dagje mee te nemen om te pennen op karper, deze visserij is een beetje in de vergeethoek aan het raken want de jeugd van tegenwoordig moet nou eenmaal allemaal met vast lood vissen en een uitrustig hebben van heb ik jou daar.... Juist met een penhengel kun je als startende karper visser erg veel succes boeken en goed vangen; tevens is de beleving van de sport vele malen groter!

