

### ***door Eeuwe Weening***

Bijna elke stad en elk dorp heeft het, stadswater.... Van die sierwateren die bedoeld zijn om overtollig regenwater af te voeren... Deze wateren herbergen vaak mooie karpers en toch zie je hier maar weinig mensen op karper vissen....



### **Even een middagje pennen... hoe mooi kan het zijn.....**

Ik kan me voorstellen dat je het niet wat vind om met je hele uitrusting in de bebouwde kom te gaan zitten en tevens is nachtvissen hier vaak niet toegestaan.... Maar waarom het dan niet anders aanpakken? We hebben allemaal wel eens een middag of avond over, zo'n moment dat je even niets te doen hebt.... Pak dan eens de penhengel! Of als je die niet bezit werkt een gewone karper stok van 2.25 lb ook prima uiteraard... Dobbertje eraan en je hebt een penhengel.....

Even dicht bij huis een paar voerplekjes maken; weer naar huis eten en spullen halen, Je hebt maar weinig nodig; onthaakmat; hengel: mais en wat reserve materiaal en natuurlijk een schepnet en camera..... Met de juiste mat past alles hierin en hang je de mat gewoon over je schouder en kun je het zelfs op de fiets af..... (Stategy heeft hier perfecte matten voor...)

Zelf maak ik meestal een stuk of vier voerplekjes en wat voer betreft houd ik het simpel. Gewoon een handje trouvit pellets en een handje mais uit blik... Tot nu toe altijd succesvol gebleken in elke situatie! Voor alle vast loodvissers geldt dat je dit echt eens moet beleven wat mij betreft!

Je hebt een aantal voerplekjes gemaakt en nadat je thuis de vrouw vaarwel hebt gezegd en met je spullen terug komt bij de eerste stek stijgt de spanning al... Is er iets te zien? Belletjes? Of een heel bellen plakkaat? Als je aankomt zie je in eerste instantie niets wat op vis wijst maar schijn bedriegt uiteraard... Tijdens het beazen van je haak zie je uit je ooghoek dat er belletjes op de voerstek verschijnen die even later plaats maken voor een heel bellen plakkaat...

Je hart slaat meteen over en je weet: Karper op de stek!!!!

Voorzichtig werp je in en sleept de dobber naar de stek... Het duurt even maar dan komt er beweging in, voorzichtig schuift je dobber naar links.... Een paar rukjes en dan is het weer over....

**Op dit moment kunnen er tien naakte vrouwen achter je staan, je zult ze niet bemerken...  
Al je focus ligt op die dobber.....**

Even later komt er opnieuw beweging in je dobber, een paar rukjes weer en vervolgens loopt hij resoluut schuin weg... SLAAN!!!

Het water voor je voeten explodeert en je hart erbij.... De slip begint te gieren en de vis gaat er vol gas vandoor, kicken dit! Na een prachtige dril komt de vis dichterbij en je ziet in een schim dat het een prachtige spiegel is... Opnieuw explodeert je hart en de spanning neemt verder toe... Blijf er toch aan hangen a.u.b..... een lossen is zo zuur op dit moment.....

De vis lijkt zich hier niks van aan te trekken en neemt opnieuw een spurt.....

Toch kun je even later een prachtige vis landen en je word je ervan bewust dat je nog geen half uur aan het vissen bent.... WAUW !!





**Niet altijd monsters op de pen maar toch zeker niet minder mooi.....**