



door **Stephan Zegwaard**

De socialmedia zoals Facebook, Twitter en Instagram zijn tegenwoordig haast niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Het is bijzonder handig, kan voor diverse doeleinden worden gebruikt en iedereen kan kwijt wat hij of zij wil. Daar schuilt nu ook juist het grote gevaar! Men zegt wel eens... er zijn geen domme vragen... dat klopt maar domme opmerkingen zijn er des te meer! Niet te vergeten... het onbehoorlijke gedrag.

Hoe kom ik hier nu op? Welnu... op een regenachtige morgen besluit ik een 2-tal artikelen te koop aan te bieden. Het betreffen een 2-tal molentjes welke gemaakt zijn in mijn geboorteland, dus nu bijna 40 jaar jong! Ik gebruik ze niet meer en omdat ze voor een karpervisser met wat kennis aan boord over nostalgische waarde beschikken plaats ik een advertentie op de Facebook pagina van [Karperspullen verkooppunt Nederland](#). Wat wil ik? Ik wil er iemand blij mee kunnen maken en doe een ruilvoorstel. Geloof me, ik weet waar ik het over heb, dus mijn inziens een prima voorstel.

Nadat ik op de button "Plaatsen" heb geklikt, gaat het snel. De ene na de andere reactie komt binnen en de berichtenstroom houdt niet op. Lekker zou je denken... maar wanneer je de aard van de berichten bekijkt, dan sla je zowat steil achterover! De ene na de andere zogenaamde karpervisser weet het beter en is dan ook niet te beroerd om jouw voorstel volledig de grond in te trappen. Daarnaast zijn er ook nog mensen die wél het vermogen én het fatsoen hebben om op een normale manier te reageren en de herrieschopper tot de orde proberen te roepen. Op dit punt gaat het van kwaad tot erger en ook deze persoon krijgt er vervolgens flink van langs. Er worden zelfs PB's over en weer gestuurd en het oorspronkelijke onderwerp is totaal niet meer in beeld! Er zijn zelfs lieden die elkaar persoonlijk aanvallen. De één heeft veel betere spullen dan de ander.... dunder ook en de ene na de andere foto wordt geplaatst.

Ik besluit op een gegeven moment te stoppen met reageren en ook mijn advertentie te verwijderen... ik ben klaar met het asociale gedrag en gevloek van bepaalde mensen. Kritisch zijn is prima... maar mensen de grond in proberen te trappen is een ander ding. Je kunt

bepaalde mensen hun gedrag en/of bekrompenheid nu eenmaal niet veranderen en vaak kun je het ze ook niet aanrekenen. Zodra mensen het hebben over "me molen" i.p.v. "mijn molen", dan weet je waarschijnlijk al genoeg. Let wel... ik zeg waarschijnlijk, want ik wil niet iedereen over één kam scheren natuurlijk, dat zou allerminst netjes zijn. Er lopen ook in dit wereldje een hoop "haantjes" in het rond die beweren alles te weten en beter zijn dan alles en iedereen om hun heen. Voor die lieden heb ik maar één tip:

*Kijk naar jezelf, laat iedereen in zijn of haar waarde en doe vooral die dingen waarvan jij denkt dat het goed is. Heeft iemand een andere opinie? Probeer deze niet direct de grond in te stampen of een grote bek te geven maar probeer één en ander te relativieren en te overdenken. Dit levert vaak onverwachte en verassende resultaten op. Dingen waar misschien jij je voordeel wel mee kunt doen. Zoveel mensen, zoveel ideeën en gedachten. Ditzelfde geldt voor afgunst... wat is dat toch met karpervissend Nederland of misschien wel ver daarbuiten? De één wil er aan de waterkant nog mooier en beter bijzitten dan de ander... **"Nee, mijn uitrusting is veel duurder en beter dan de jouwe...."***

" Waar gaat dit nog over? Doe hetgeen waarbij jij je lekker bij voelt en wat voor jou volstaat en wat je je kunt veroorloven. Wat een ander daarvan vindt of denkt is totaal niet van belang. Voor wat betreft materialen... iedereen maakt elkaar toch sowieso helemaal gek."

Ik zeg.... back to basic en laten we wat liever voor elkaar zijn en elkaar respecteren!