



door Linda Stokvis

4. Zondagochtend

De geur van croissants uit de oven.
Verse sinaasappelsap in een karaf.
Roomboter alvast uit de koelkast.
Een roosje in een vaasje.
Eitjes gekookt.
Tafel gedekt.
Dit klinkt als een mooi begin van je zondagochtend, nietwaar?
Fout!

Je draait je om in bed en ziet dat de andere kant leeg is.
Slaapdronken denk je na of je al lang alleen in bed ligt.... Je hebt géén idee.
Dan denk je aan die opsomming van hierboven. Je glundert! Je lief is natuurlijk een super romantisch ontbijt aan het fixen! Moet je voor de vorm nog doen alsof je slaapt of ga je naar beneden om te helpen de laatste puntjes op de i te zetten?

Je trekt een fijne badjas aan over je niemendalletje en loopt de trap af. Nog even je handen door je haar om de slaapkreukels en deuken eruit te halen en dan stap je de woonkamer in...

....om terecht te komen in een totale chaos! De kinderen lopen half in pyjama's/half in kleding uit de verkleedkist, een spoor van ontbijtonderdelen door zowel woonkamer als keuken, meer hagelslag op de grond dan op het brood, je breekt bijna je nek over het 'tapijt' van

speelgoedauto's/poppen/knikkers/kleurpotloden, alle gordijnen zijn nog dicht, alle lampen branden en je lief zit in camouflage-outfit op de bank met om zich heen viskoffertjes, tangetjes, vislijn, dobbers, kunstaas en Vis TV aan.....

En daarmee heb je meteen een antwoord op de vraag: "Wat zullen we vandaag voor iets leuks gaan doen?"

Namelijk: hij gaat vissen tot geen idee hoe laat (of je nog wél even brood voor hem kunt maken voordat hij weggaat en koffie in een thermosfles kunt doen en wáár is zijn vistrui en zijn thermo-ondergoed....?), komt dan koud en vaak vies naar huis (note 2 myself: niet gaan schoonmaken vandaag, want er komen blubberlaarzen door het hele huis bij thuiskomst), gaat douchen en vraagt daarna "Wat gaan we eten?"

Jij bent vandaag de resten van WO 3 van het aanrecht en de vloer aan het schrapen, checkt of er geen haakjes zijn blijven liggen waarmee de kinderen zelf kunnen spelen dat ze aan het vissen zijn, zet alvast een lichte was aan (de donkere was gaat pas aan als je lief zijn camouflage-outfit op de badkamer heeft gedropt), maakt lunch, zet een filmpje aan voor de kinderen zodat je even kunt gaan douchen zonder dat ze elkaar in de haren vliegen en wacht tot de dag voorbij is.

Vanavond Studio Sport aan tijdens het romantische familiediner....

Goede vangst!