



Onlangs werden jullie verrast door de column van Linda Stokvis; [De vrouw achter de visser \(deel 1\)](#). Ik ben Linda via via tegen gekomen en raakte met haar aan de praat. Gaande het gesprek komt het dan toch altijd weer uit op werk, huishoudelijke items en hobby's en ja,... dus ook het karpervissen! Ik stond verbaasd over de hoeveelheid "karpervaktermen" die Linda over haar lippen wist te krijgen. Linda, is een zogenaamde vrouw achter een visser en deelt haar belevenissen welke allen gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen en gebeurtenissen. Gebeurtenissen, noodzakelijke bezigheden binnen onze karpervisserij worden scherp gespiegeld tegenover het leven buiten onze hobby. Er wordt de draak gestoken met een dikke knipoog en dit alles aangevuld met een flinke dosis humor.

Persoonlijk ben ik blij dat Linda deze columns voor karpervissen.nl wil schrijven en ik ben daar zelfs best trots op! Uiteraard hoop ik dat er nog velen delen zullen volgen maar ooit is ook voor Linda de "gespreksstof" op. Zo ver is het echter nog niet en vanaf begin februari kunnen wij gaan genieten van De vrouw achter de visser (deel 2).

Enjoy!!