

door eeuwe Weening

De afgelopen jaren bereiken mij steeds meer berichten over vissers die in de nacht ongewenst bezoek ontvangen. Meestal met het gevolg dat men de spullen etc kwijt is en blij mag zijn dat ze het er zelf gezond af hebben gebracht...



Nachtvissen levensgevaarlijk of het mooiste dat er is??

Zelf vis ik niet heel veel nachten per jaar, ik houd in tegenstelling tot veel karpervissers wel rekening met mijn gezin... Nee hoor, geintje. Ik zou maar wat graag vaker in de nacht aan de waterkant vertoeven...

Er is niets mooiers dan de hele wereld tot rust te zien komen. Geluiden van autoverkeer etc nemen langzaam af; beweging van mensen en dieren om je heen word steeds minder; de temperatuur zakt en ook het licht word gedimd om tot een moment te komen dat het helemaal donker en stil is in de wereld om je heen. Daarna gaat het weer andersom, het ochtendgloren begint en de natuur ontwaakt als eerste weer. Je hoort de eerste vogel voorzichtig een geluidje maken, gevolgd door een voorzichtig fluiten... Nog geen half uur later ontvang je een prachtig vogelconcert en begint het weer licht te worden. Afijn, jullie snappen het wel....

Het is werkelijk uitzonderlijk mooi om een hele nacht buiten weliswaar wakker te vertoeven! Als je slaapt gaat dit alles langs je heen uiteraard....

En toch kun je hier nauwelijks meer alleen van genieten, verhalen doen de ronde.. verhalen over jongeren die worden beroofd aan de waterkant; verhalen over een Belg die onder bedreiging van een pistool zijn eigen vispullen kan inladen; verhalen over mensen die een bepaald slaap gas in je tent spuiten waardoor je s 'morgens blij moet zijn als je ten minste je slaapzak nog hebt... Verhalen over mensen die stekken claimen en elke andere karpervisser die daar durft te gaan zitten in elkaar meppen met een knokploegje.. En het verhaal van opsporing verzocht kennen we natuurlijk allemaal!

Lang heb ik gedacht dat dit wel allemaal ver van mijn bed zou zijn en durfde ik met een gerust hart alleen in de nacht aan de waterkant te vertoeven... Toch heb ik niet zo gek lang geleden ook de waarschuwing ontvangen toen ik een nachtje pakte bij ons in de polder...

Kijk maar uit dat ze je hengels niet jatten...

Verbaasd zei ik: Hoezo? Om vervolgens te horen dat enkele weken voor mij een collega karpervisser op deze stek ongewenst bezoek had gehad in de nacht, gelukkig liep het hier goed af.... En nou zeggen mensen wel: Ach, ik heb altijd pepperspray bij me....

Ja, denk ik dan leuk zo deo met peper maar wat heb je eraan als ze tegenwoordig al met pistolen rond lopen? Je kunt op dat moment gewoon je spullen inleveren en hopen dat ze jou niets aandoen..

