

door Eeuwe Weening



Heerlijk, heerlijk. Eindelijk is dan het moment aangebroken om weer een midweek op Simavis te gaan bivakkeren. Na de sessie van vorig jaar waar ik helaas alleen maar brasems wist te vangen heb ik er nu extra veel zin in om revanche te nemen. Samen met vismaat en goede vriend Peter Bouwman vertrekken we richting Eesterga. Eenmaal aangekomen worden we weer hartelijk begroet door Simon Krens en zijn vrouw die samen weer alle zeilen bijzetten om iedereen snel naar de stek te begeleiden. Alle spullen worden keurig met de quad naar de stek gebracht en onder het genot van een stralend zonnetje kunnen we de boel gaan installeren.



We zitten wederom op stek 1 en de wind staat mooi op onze kant, het zonnetje schijnt en het belooft warm te worden deze week. Als dat maar goed gaat i.v.m. de paai.....
Langs de kant links van de stek hebben we een voerplekje gemaakt met pellets en mais om vissen die onder de bomen doorzwemmen op te vangen, Peter vist met twee andere hengels

richting de overhangende takken en zelf heb ik 1 hengel richting de overkant; 1 hengel op een talud op circa 200 meter waar de bodem oploopt van 10 naar 4 meter en een hengel recht onder de eigen kant. Waar ze ook maar vandaan komen, wij vangen ze op... Voor de zekerheid vis ik met backleads op mijn lijnen zodat deze voor het grootste deel op de bodem komen te liggen om eventuele lijndruk te voorkomen.

(Ja dit werkt ook prima als je uitvaart, gewoon je backlead achter de boot hangen en je zult zien dat deze zeker halfweg op de bodem terecht komt....)

Na een korte powernap, (we zijn immers uitgeput van al die zoi installeren) besluit ik eens te gaan kijken op het voerplekje wat we tegen de kant hebben gemaakt. Daar aangekomen zie ik twee mooie spiegels waarvan de grootste juist op zijn kop in onze mais en pellets staat te grondelen! Ik haast me terug naar Peter en dwing hem bijna om een strengetje mais daar aan te bieden... Eerst wil hij er niet veel van weten want mais gaat er toch altijd af en zo en witvis bla bla... Ok, Als jij het niet doet dan doe ik het zeg ik tegen hem en daarmee kan ik hem toch overhalen dit plan uit te voeren. Een kwartier nadat we de hengel hebben uitgevaren begint de pieper te gillen met een prachtige spiegel van 30 pond als resultaat! Hoe goed kan je een sessie beginnen?



We zijn dan ook helemaal in onze nopjes en verwachten ineens een hoop vis..... Deze verwachting word echter al vrij snel weer de kop ingedrukt, in de nacht gebeurt er helemaal niets op een paar klappen van Peter na die niet kon slapen vanwege mijn gesnurk... Dinsdagmorgen worden we wakker met volop paaiende karpers onder de bomen. Foute boel ! Terwijl ik even een sanitaire stok maak in de uitstekende toiletvoorziening die Simon heeft aangelegd weet Peter nog wel een kleinere vis te haken maar deze wordt gelost onder de takken... Verder gebeurt er dinsdag helemaal niets en kijken we lijdzaam naar al die enorme lijven die onder de takken tegen en over elkaar schuren.....

Simon is zoals gewoonlijk regelmatig even te zien om eventueel hulp te bieden of gewoon om te kijken of alles naar wens is. Ook houd hij alle vangsten nauwkeurig bij en zo leren we dat er verder op de plas ook niet veel word gevangen tot nu toe. De hengel die ik op het talud had liggen heb ik inmiddels ook maar verplaatst naar de overzijde omdat onze overburen op stek 7 ook op hetzelfde talud waren gaan vissen..... Beetje jammer...

In de nacht van dinsdag naar woensdag lijkt het wat rustiger te zijn met de paai en wellicht komt dit door een omslag in het weer, er is volop onweer aan de lucht en het regent ook al een beetje als ik om een uur of twee een run krijg op de overkant. Het is geen grote vis maar het kost toch vanwege de afstand de nodige tijd om de vis te drillen en het onweer komt nu wel dichtbij... Gelukkig weet ik nog voor de bui echt losbarst de spiegel van 20 pond te landen..



Veel slaap krijgen we deze nacht niet meer maar dat heeft alles te maken met onweer en niet met vis.... In de ochtend krijgen we een snoeiharde aanbeet op mijn hengel die ik gisteravond naar de overkant had gebracht, de hengel die eerder op het talud lag.... Omdat we hebben afgesproken om de beurt een karper te drillen is het Peter die mijn hengel grijpt en een zware dril heeft aan een mooie karper... Rustig aan komt de vis naar ons toe en een poosje later kan ik deze prachtige spiegel van 36 pond fotograferen...



Het begint nu toch echt een leuke sessie te worden, we zijn halfweg en er liggen al twee dertigers op de mat... Helaas is deze vreugde van korte duur, met het stoppen van de paai is ook alle activiteit van karper verdwenen. Simon is ondertussen druk in de weer om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken en geeft dan ook goede adviezen aan mensen die niet of minder vangen. Zo heeft stek twee tot nu toe nog geen vis gevangen en dan doet Simon er alles aan om dit toch te laten slagen! Tussen de bedrijven door krijg ik af en toe de kans hem wat vragen te stellen..

Simon en zijn vrouw zijn erg tevreden ondanks een aantal zaken die nog aangepakt moeten worden, de vissers zijn allemaal enthousiast en de boekingen voor 2015 stromen nu alweer binnen. Voor wat betreft de takken onder water waar nogal eens een vis in word verspeeld is Simon duidelijk: Komende winter pakken we dit probleem aan en verwijderen we de takken die onder water zitten. Ook zou Simon nog graag twee of drie eilanden in de plas willen creëren

maar hiervoor is hij afhankelijk van de beschikbaarheid van slib afkomstig van Friese bodem en dat is momenteel niet beschikbaar. Regels regels regels... Elk jaar doet Simon een onderhoudsuitzetting om eventuele vissen die gesneuveld zijn weer te vervangen zodat het bestand op de plas gelijk blijft qua uitgezette vis.. Het bestand wordt zeker groter door aanwas van jonge karper die nu al volop op de plas zwemmen. Er zwemmen schubs rond van ongeveer 10 pond terwijl Simon geen enkele schub beneden de 20 pond heeft uitgezet! Dit moeten dus jongen van het oude bestand zijn. Inmiddels is ook de grootste gevangen vis van de plas wat scherper gesteld en met ruim 47 pond beginnen we steeds meer in die 50 ponde te vertrouwen. Nou Simon, ik kan je verzekeren dat die er zwemt, de spiegel die ik heb gezien bezorgd met nu nog steeds natte dromen.....

Woensdagmiddag pak ik nog een verdwaalde spiegel van 22 pond maar daar blijft het dan ook bij.



Wel erg mooi voor een verdwaald visje.....

Nu het toch te lang begint te duren voordat er wat gebeurt en alle activiteit van karper verdwenen lijkt zit ik te broeden wat we hieraan kunnen doen. De ondiepe plaat aan de

overkant ligt heerlijk in de zon en ik loop toch eens die kant op om te kijken ondanks dat Peter al had opgemerkt daar niets te kunnen zien door het hoge riet. Aangekomen aan de overkant moet ik Peter gelijk geven, er is geen doorkomen aan. Dan ineens bemerk ik rechts in het riet een boom waar ik waarschijnlijk wel in kan klimmen. Met enige moeite zit ik wiebelend boven in de boom en het uitzicht doet mijn adem stokken... Zeker 50 karpers zwemmen onder mij; azen onder mij! Ze nemen heel regelmatig een hap uit het zand en het valt mij op dat ze alleen de schone plekjes verkiezen om een hap te nemen. Er zwemmen diverse spiegels en schubs van diverse grootte maar 1 spiegel springt er ruim bovenuit. In het begin van de week heb ik de dertiger zien zwemmen die Peter heeft weten te vangen maar die valt bij deze vis geheel in het niet... Ook zwemt er een schub van zeker een meter lang met een massief lichaam en ik moet me er echt van weerhouden om niet de rest van de dag in de boom te blijven kwijlen...

Eenmaal terug bij Peter beslissen we om drie hengels op deze plaat te leggen met afwijkende aasjes, zo word 1 hengel voorzien van een madenclip en gaan op de andere twee hengels ook afwijkende aasjes. Als de hengels zijn uitgevaren duurt het niet lang voordat een rum op mijn hengel volgt. Peter is aan de beurt en drilt een mooi spiegeltje van 14 pond binnen. Even later is het opnieuw raak en sta ik met de hengel in de hand. Een sterke vis laat mijn hengel volledig buigen en halfweg de plas zit het hele zaakje ineens vast... @#%\$#\$%% !!!!!!!
De boot in en erheen is de enige optie. Eenmaal bij de vis weet ik de zaak weer los te krijgen en een dril vanuit de boot begint. De vis voelt weliswaar niet enorm aan maar wil ook zeker niet van opgeven weten, het begint op die meerval te lijken die ik ooit aan mijn snoekhengel had... Man man, wat is dit visje sterk! Telkens weer neemt hij met gemak lijn terwijl mijn slib toch redelijk vast staat.. Mijn verbazing is dan ook des te groter als het uiteindelijk een schub (je) van 13 pond op de mat ligt...



[Wij Simavis.nl](#) mensen we hebben er een topwater bij gekregen in Nederland!! Boek snel op [w](#)