

**door René Sanders** Hallo allemaal, Mag ik mij even voorstellen: Mijn naam is René Sanders, 47 jaar, en heb zoals velen een verdraaid mooie hobby, het vissen op karper.

Dit "virus" liep ik nu geloof ik zo'n 4 jaar geleden op, en ik hoop dat er nooit geen medicatie voor gevonden wordt.(LOL)

Niet voor te stellen dat ik daarvoor een lange stok visser was, met één hengel, tasje met brood en thermoskan met koffie, een koffertje met allerlei accessoires, zakje voer en doosje maden.

Nu 4 jaar later, past alle karper uitrusting ook maar net in de auto...En die heeft al de nodige "vis kilometers" gemaakt....

Ik ben zeker weten niet de beste, en alles wetende karper visser, want ik moet zeker nog veel leren, maar ik beleef in deze hobby héél veel plezier en enthousiasme.....En ben zeker niet de beroerdste om een andere (beginnende) karper visser wat te leren.

Waar ik een zekere voorstander van ben, is met respect en waardering om te gaan met andere karper vissers, want helaas is ook in deze wereld dit soms wel eens ver te zoeken...Ook ik heb dit al persoonlijk meegemaakt, en daar wordt je echt niet vrolijk van, en zal mijn mening daarover zeker niet onder de wel bekende stoelen of banken schuiven.

Gelukkig zijn er nog genoeg die wel weten hoe je met elkaar om moet gaan.....En dat wordt zeker wel gewaardeerd..

Waar ik veel van geleerd heb, is Sebastiaan Schuurman, dat mag ook wel eens gezegd worden, ook een karper visser die een ander wat wil leren en wat gunt. En heb ook zeker met hem de nodige uurtjes aan de waterkant doorgebracht, en dat zal hopelijk wel vaker gebeuren...

Ik vindt het ook leuk om met anderen te vissen, ook al kennen we elkaar niet, zo leer je weer wat mensen kennen, en misschien kunnen we wat van elkaar leren, en uiteraard een karper te vangen..

Daar ik nu in de laatste weken een promotie visser ben geworden bij Hollandbaits, hiervoor bij Boedhabaits en sinds een aantal weken ook bij BC-Carpelets versterkt alleen maar mijn

gevoel dat ik het eigenlijk best wel goed doe, ik ken de producten, en zal mij daar ook 100% voor inzetten....

Binnenkort mag ik ook de producten van RW Partikels uit Kampen gaan promoten.

Trots op wat ik nu bereikt heb ?? Ja....zeker weten.

Ik kan mij echt niet meten aan de "grote" jongens in deze wereld, maar we vangen allemaal karper, groot of klein, en daar mogen we trots op zijn...

Ik hoop in de loop van aankomende jaren alleen nog maar beter te worden, en zal best nog wel eens op mijn bek gaan, en fouten maken dat invloed heeft op het vangen van onze gevinde vrienden, maar zal daar zeker lering uit halen, want dat hoort er allemaal bij.....

Mijn wens in deze hobby ? Een baan..... Ja dat zou helemaal geweldig zijn.

Maar voorlopig wens ik nog maar vele jaren deze hobby uit te mogen oefenen, en daarin ook vele karpers te mogen landen, groot of klein, dat zal mij een worst zijn....Karper is karper !!!!

Ik wens ook een ieder heel veel geluk en plezier hierin....En vergeet één ding niet !!!

***Respect voor elkaar en de gezamenlijke hobby !!!!!!***

Misschien zien we elkaar aan de waterkant...