

door Eeuwe Weening



De groep vissers die regelmatig een hengeltje uitwerpen op karper is explosief gegroeid in de afgelopen jaren, karpervissen is populairder dan ooit tevoren! En tegenwoordig niet alleen meer aan de waterkant... Karper vissers komen samen bij lezingen; zijn saamhorig binnen karper commissies en karper studie groepen en op internet zijn ook de praatgroepen niet van de lucht. Kijk maar naar de verschillende karperpagina's op facebook en hoe populair deze zijn! Bijna alle informatie wordt gedeeld; vragen worden beantwoord enz... Toch is er ook een keerzijde.... Ga niet op andermans stek zitten!!!

Een aparte groep mensen nam ik als titel voor dit artikel en wellicht is die titel niet eens pakkend voor het verhaal. Misschien was aparte groepen mensen beter geweest want je hebt karper vissers in soorten en maten. Zo zijn er mensen die er echt serieus werk van maken; de zogenaamde professionals... Met gemiddeld 20 mille aan materiaal in hun bezit om de hobby optimaal te kunnen beoefenen. Dan heb je een groep mensen zoals mij, wellicht de grootste groep. Wel serieus met de hobby bezig maar niet de noodzaak van al die dure merken willen erkennen en dus net iets minder tijd en geld aan de hobby spenderen (al heeft het huwelijk daar natuurlijk ook invloed op....) Dan is er nog een groep die ik wellicht het meeste verafschuw; de zogenaamde amateurs..... Ze bestaat echt!! Met eigen ogen heb ik gezien hoe een karper van 28 pond aan een strandhengel met 50 mm nylon werd binnengesleurd! Wellicht zou het een goed idee zijn om dergelijke mensen verplicht op cursus te sturen.....

Nu ik de verschillende groepen een beetje heb ingedeeld op basis van financiën en tijd voor de hobby merk ik dat ook hierin weer tekort schiet. We hebben immers ook nog de beginnende jeugd; de recreant; de vakantievisser; de penvissers; vliegvisser; en ga zo maar door... De groep is groot en in te delen in allerlei subgroepen met alle tegenpolen van dien. Dat de groep groot is bewijst de laatste karperbeurs maar weer eens! Meer bezoekers dan ooit tevoren!

Maar dan kun je de karper vissers ook nog weer anders bekijken, of anders indelen in groepen.

Je hebt binnen de karper vissers bepaalde groepen die er alleen maar op uit zijn om dertigers te vangen, elke kleinere vis noemen ze knollen rossen....

Je hebt ook van die figuren die alleen maar met de mooiste en grootste vis op de foto willen, van die strebers... Zo van, Kijk eens, ik ben de beste karpervisser.....

En dan heb je nog die stekken pezers.... Als je dan een keer een mooie vis vangt is de eerste vraag meteen: WAAR? Hoe had je hem? Met welke boilie? Kwam ie van links of van rechts?

DENK NA! Net of die karper het hele jaar rond op dezelfde stek ligt te wachten tot die zelfde boilie daar weer te water word gelaten..... Het is juist van grote karpers algemeen bekend dat ze vaste routes zwemmen op zoek naar voedsel, routes die vaak wel 40 km lang kunnen zijn..

Onze Noordoostpolder is niet zo heel groot en als je dus vandaag een dertiger vangt bij Lemmer kan diezelfde vis overmorgen best bij Marknesse zwemmen.....Dan heb je nog al die wilde verhalen van de laatste tijd..

Gas wat in de nacht in je tent word gespoten waardoor je pas laat de volgende dag wakker word en je als je geluk hebt nog in het bezit bent van alleen je slaapzak....

Gasten die gewoon een pistool op je kop zetten en je nog net niet vragen of je zelf even de spullen in hun auto wilt zetten (onlangs nog in België gebeurd) Gasten die je meteen op je kop meppen als je toevallig op een plek zit waar zij normaal altijd vissen..Gekkenwerk gewoon!

Waarom kan iedereen niet gewoon genieten van deze hobby?

Zelf heb ik ook gevist op het beroemde Lac du der maar ik moet toch zeggen na honderden karpers dat mijn mooiste herinneringen toch gewoon in Nederland liggen. Gewoon een ijsvogel op je hengel zien zitten als je s'morgens wakker word; reeën het kanaal over zien zwemmen; een muskusrat die nieuwsgierig een kijkje komt nemen; een ringslang die voor je voeten langs

zwemt; of die libellen larve die uit het water kruipt en transformeert in een echte libel. Een wonder om te aanschouwen....

En dan gaat ineens die pieper af, je grijpt de hengel en de vis hangt! Laat het dan 8 pond zijn, wat maakt dat dan nog uit?

Mijn zoon heeft het vissen van mij geleerd, eerst het witvissen en inmiddels is hij nadat hij jeugdkampioen is geworden ook steeds meer het karpervissen gaan opzoeken.

Inmiddels heeft hij zijn spullen redelijk voor elkaar en kan hij zelfstandig naar de waterkant om op karper te gaan vissen en zo gezegd zo gedaan....

In de afgelopen week ging meneer met twee vrienden van school op een kanaal bij ons in de polder een dagje zitten... En dan vang je op dertienjarige leeftijd even instand een kanaalschub van 22 pond!!!



Kijk dat koppie nou! Daar kun je als vader toch ook alleen maar van genieten...

Een prachtige vis en iets wat ik op die leeftijd zeker niet had, ik had er toen gewoon domweg de spullen niet eens voor. Met een (ouderwetse) telescoop werphengel wist ik op die leeftijd vele karpers te vangen maar zeker niet van dit kaliber... Toch zijn mijn herinneringen hieraan niet minder mooi en dat nemen ze me ook nooit meer af.

Al die karper vissers zijn dan weliswaar verenigd in hun hobby; samen horig op internet en tijdens een beurs en ook zo tegenstrijdig als het aankomt op bepaalde stekjes...Mensen, we hebben zo veel water in Nederland en zo veel karpers...Geniet met elkaar gezamenlijk van je hobby en gun elkaar een mooie vis.

Heb je een bepaalde stek waar je voert? Prima maar maak dat dan ook kenbaar zodat een ander daar rekening mee kan houden. Ik kan vooraf aan een water niet zien dat er iemand een vaste voerstek heeft maar als ik het weet ga ik er zeker niet zitten...

Nu gaf ik aan bij een vriend dat ik in de mei vakantie het eens op een mooi plekje wil proberen aan de Soest Wetering en tot mijn verbazing moet ik dan bijna vrezen voor een pak slaag.... Waar slaat dat op? En deze vissers liepen dan wel gezamenlijk vredig op een karperbeurs.....

Karper vissers....

Zeker een fascinerende groep mensen met vele gezichten.....

Ik blijf in ieder geval van deze hobby genieten en ik hoop dat velen dat met mij kunnen delen zonder elkaar de hersens in te slaan!!!



Geen monster.. Maar zo vreselijk perfect en mooi.....Puntgaaf in een puntgave omgeving!