



door Eeuwe Weening

We schrijven half januari 2014 en hoewel het winter zou moeten zijn is het dat totaal niet! Met temperaturen van 13 graden overdag is de winter ver weg en heeft er zelfs nog geen vliesje ijs op het water gelegen! Sterker nog, bijna elke dag breken we een warmte record!!

Ook de vissen hebben dit schijnbaar in de gaten want er worden volop karpers gevangen. Bij ons in de polder hebben we een mooie winterstek waar je vanuit de auto kan vissen, zie hiervoor mijn vorige artikelen... Hier worden per visdag 3 a 4 karpers gevangen door diverse leden van onze vereniging en zelf heb ik daar in de eerste dagen van het nieuwe jaar ook al een aantal mooie vissen mogen vangen..



Schitterende kanaalkarpers midden in de winter....

Omdat het zo langzamerhand wel erg druk word in deze haven met karper vissers besluit ik om het eens in een van onze wijkparken te proberen, het water is immers nog niet echt koud geweest? E eerste dag is het meteen raak en vang ik een schitterende spiegel van 16 pond die ook in een van mijn voorgaande verhalen te zien is. Dat het hier absoluut niet om een toevalstreffer gaat merk ik een paar dagen later als ik op dezelfde stek een mooie grote vis verspeel in de waterplanten... Wellicht niet helemaal goed gehaakt want de vis word gelost zonder dat ik er echt veel druk op heb moeten zetten... Vismaat Peter weet verderop in hetzelfde park een spiegel van 18 pond wel te landen en later die middag van ik een prachtige zeelt... ZEELT? Midden in de winter? Inderdaad, in de ruim dertig jaar dat ik vis heb ik nog nooit een zeelt in hartje winter weten te vangen, dit is bij uitstek een vis die in de winterperiode wegkruipt in de modder en daar wacht tot het weer voorjaar wordt....



Deze zeelt was verre van weg gekropen en pakte gretig mijn boilie.....

Ok dacht ik bij mezelf, nu word het echt tijd om out of the box te denken en mijn gedachten gingen naar de Casteleijnsplas... Een water bij ons in de polder van 22 hectare groot met variabele dieptes tot 13 meter... Een water waar grote karpers op zwemmen, alle vissen die er worden gevangen zijn hoog in de dertig en begin 40 pond.

Deze vissen zien we in de zomer ook wel zwemmen in het heldere water en wat opvalt zijn twee vissen waar de hoge dertigers bij in het niet lijken te vallen....

Een bekende vis met maar 1 buikvin van 35 pond zwom eens naast een van deze twee grote vissen en leek er wel twee maal in te passen!! Nou denkt iedereen natuurlijk dat ik overdrijf maar een ding is zeker, deze twee vissen gaan ruim over de vijftig pond en wellicht ook over de zestig..... Probleem is echter wel dat ze nog nooit gevangen zijn..

Meerdere mensen hebben ze inmiddels gespot maar vangen ho maar....

Nu heeft dit ook alles te maken met de omstandigheden aan de plas. In de hele zomer is het er erg druk met duikers en mannen met een vreemde voorkeur als het op sex en geslacht aankomt.... Complete porno films worden opgenomen op de parkeerplaats en het is zelfs voorgekomen dat een vismaat van mij daar tijdens een nachtelijke sessie schoten hoorde vanaf de parkeerplaats. Niet dat de politie er iets aan zal doen natuurlijk.....

Nu zitten de vissen in de zomerperiode meestal achter in de plas onder overhangende takken en het water onder deze takken is strak langs de kant al 6 meter diep. Hier heeft een maatje van mij al eens snorkelend tussen de karpers gezwommen! Bijna iedereen vist vanaf de zijkant of de overkant naar de takken toe en er word dan ook wel eens een vis verspeeld in deze takken....

Ikzelf loop al enige tijd met het idee om het eens anders aan te pakken, vissen vanaf de takken! Wanneer een vis nu word gehaakt is de kans groot dat hij de andere kant op gaat zoals ze gewoonlijk doen en dus op het open water beland.

Mijn idee is om meteen na een run in een rubberboot mijzelf een weg door de takken te banen

en zo de vis op open water te kunnen drillen...

Na de vangsten zo begin januari dwalen mijn gedachten naar deze plas en ik besluit om het juist nu eens hier te proberen. Zou de vis nog op de zomerstek liggen? Er staat water genoeg dat is zeker en als ik het niet probeer zal ik er ook nooit achter komen...

Het is nu in ieder geval wel rustig wat duikers en ander volk betreft dus dat is al een voordeel.

En zo loop ik dan bepakt en bezakt met al mijn zoi over het pad naar de achterkant van de plas.... Halverwege heb ik alweer enorm spijt van dit idee en moet ik ondanks dat het januari is het zweet van mijn voorhoofd vegen... Na een schijnbaar eindeloos pad bereik ik eindelijk de plaats waar ik wil vissen en na een poosje uitpuffen maak ik de spullen in orde.

Hengels op de steunen; tent in elkaar en een gat zoeken voor de rubberboot....

Al met al ben ik ruim een uur verder voordat ik de juiste plek heb kunnen vinden waar ik de hengels langs de kant kan laten zakken en waar ik tevens met de boot het open water op kan als er een aanbeet komt.

Het is inmiddels ruim 11 uur als ik de eerste hengel langs de kant laat zakken met een kleine boilie eraan en een pva stickje.... De andere twee gaan iets meer uit de kant te water, 1 op een meter en de ander op een meter of 3 vanaf de kant, ik heb die derde hengelvergunning niet voor de lol toch? Nu maar afwachten.....

De uren verstrijken langzaam en op een enkele wandelaar met hond gebeurt er weinig.. Tegen de avond kook ik mijn warme hap en begin ik er al weer spijt van te krijgen dat ik dit gedaan heb, het zal wel niets worden en het is dodelijk saai om hier alleen in het bos te zitten. Doorzetten denk ik bij mezelf, ik zal de nacht vissen want dat was het idee en dat zal ik doen ook! Redelijk vroeg lig ik al in mijn slaapzak en het is inmiddels al behoorlijk donker om me heen. Een blik op mijn horloge leert me dat het negen uur in de avond is en ik besluit om een biertje te drinken en vervolgens maar te gaan pitten, des te sneller is deze nacht voorbij....

Hoe laat het precies was weet ik niet maar een schreeuwende pieper van mijn middelste hengel wekt mij uit mijn slaap.. Ik grijp de hengel uit de steun en sla aan op een massief iets...
..... VIS!!!

De vis doet precies wat ik gedacht had en beweegt zich van de takken af naar het open water, alhoewel, daar is ie al.... Zwetend zit ik te knoeien in het donker om met de rubberboot door de takken heen te komen en het lijkt allemaal veel te lang te duren...

Eindelijk. Eenmaal door de takken heen bevind ik mij op het open water en kan de dril echt beginnen. De vis is voor mijn gevoel inmiddels een pukkeneind weg en met de hoofdlamp check ik hoeveel lijn er nog op mijn spoel zit.. Dit lijkt mee te vallen maar ik vis natuurlijk ook strak onder de hengeltop. Het lijkt de vis weinig te kunnen schelen want mijn bootje en ik worden op sleeptouw genomen en ik begin me te beseffen waar ik aan begonnen ben....

Heb je enig idee hoe donker het is als je met een klein rubberbootje op een plas van 22 hectare ronddobbert tegen middernacht?

In de boot heb ik ook een grotere zaklamp klaar gelegd en terwijl ik in de ene hand een kromme hengel heb kijk ik met de andere of ik ergens een punt van herkenning op de oever kan zien. Even later ontdek ik het strandje en besef ik waar ik ongeveer ben, ruim 100 meter van mijn stek inmiddels.... Shit.....

De vis lijkt nog niet van opgeven te willen weten en blijft diep voor de boot uitzwemmen, ik heb nog geen idee wat dit kan zijn maar groot is het in ieder geval wel....

Gelukkig besluit de vis een rondje te maken waardoor ik in ieder geval weer in de buurt van mijn visplekje kom maar ook in de buurt van de takken, het zal toch niet....

Ruim twintig minuten zit ik nu in de boot met een kromme hengel achter de vis aan te dobberen, verkleumd tot op het bot en volgelopen met angst en adrenaline.... Om mij heen is het stil en

pik donker en ik ben maar wat blij met mijn hoofdlamp en zaklamp...

Langzaam maar zeker lijkt ik terrein te winnen en spoel ik steeds meer lijn terug op mijn molen... In het heldere water kan ik onder de boot de contouren van de vis zien verschijnen in het licht van mijn hoofdlamp.....Een grote schubkarper laat de zijkant van zijn lichaam zien. Shit denk ik bij mezelf, deze vis lijkt net zo groot als het bootje waar ik inzit.....

Dit moet die grote zijn, vijftig pond haalt ie met gemak!!

Eindelijk kan ik de vis landen en hij past niet eens helemaal in mijn net...

Nou moet ik nog terug zien te komen naar mijn visstek en ik bedenk ineens dat ik de peddels nog daar heb laten liggen...

Plat in de boot doe ik mijn best om terug te komen naar de stek al peddelend met mijn handen als opeens een raar geluid tot me doordringt...

Het is een geluid wat ik wel ergens van ken maar het past helemaal niet in dit plaatje.....

Het geluid blijft maar klinken en lijkt ook wel sterker te worden.....

Het blijkt mijn wekker te zijn en badend in het zweet word ik wakker.....

Het was een droom en wat voor een!

Eindelijk een monster!

maandag 03 februari 2014 14:11



Op de afbeelding is te zien dat de vis die op de foto is afgebeeld een baars is van ongeveer 4 kg.