

door Eeuwe Weening

In het verleden heb ik er al eens een boek over geschreven met de titel: Het beste viswater vind je in de NOP.. (overigens nog steeds te koop) en ik moet zeggen dat ik nog steeds achter deze titel sta! Voor 100 %.

Neem nou vandaag, 6 december 2013. Gisteren was het Sinterklaas; morgen ben ik jarig... Wat ga ik dan vandaag doen? Een dag vrij nemen om te vissen uiteraard!.Het was alweer een poosje geleden dat mijn hengels de steunen hadden gezien en de vangdrang was dan ook groter dan de angst voor het slechte weer. Gisteren stormde het nog en ook vandaag geeft men nog zware windstoten af en veel buien met hagel en natte sneeuw.. Ieder mens met gezond verstand zou lekker op zijn bed blijven liggen met dit weer, strak tegen het vrouwtje aan, lekker warm.....

Ik niet! Al vroeg ben ik in de weer om alle spullen bij elkaar te zoeken al heb ik vandaag niet heel veel nodig; vandaag kan ik het vanuit de auto doen!

Inderdaad, bij ons in de polder hebben we een stek waar je gewoon de hengels voor de auto neerzet en vervolgens vanuit je warme auto een aanbeet kunt zien...

Wintervissen....

zaterdag 14 december 2013 14:29



gillmeijer



gillmeijer



Wintervissen....

zaterdag 14 december 2013 14:29



Handig was het, hier ook al goed vertoeven vanuit de auto en waren de vangsten er ook!