



door Eeuwe Weening

De karper koppelwedstrijd van hengelsport vereniging 't Poldervoorntje is dit jaar ondanks de barre weersomstandigheden uitermate succesvol verlopen. Voordat we in staat waren om een flyer op te hangen waren alle 11 stekken al volgeboekt en in de vooraankondiging op facebook van mijn vismaat Vissie vissie bleek al dat het een harde strijd zou worden....

We maken ons op voor een karperstrijd der titanen....visclub vissievissie met [Eeuwe Weening](#) tegen poldervoorntstrijders.....vanaf vanavond half 8 tot morgenmiddag half 1 zal er tot op het bot gevist worden.....wij met een busmaatschappij met een gebroken rib en gescheurde spieren....kortom vissen totdat je bloed pist.....word vervolgt.....

Ik ben nog vergeten te vragen wat hij nou met die busmaatschappij bedoelde maar dat komt vast nog wel een keer. Samengekomen bij de BP in Emmeloord werden de stekken geloot en kon iedereen de hengels uitvaren; werpen of zwemmen... Het was allemaal geoorloofd!

Onze stek bevond zich pal onder een viaduct waardoor we lekker droog zaten en dat was maar goed ook! Het regende en regende en regende maar door zodat ik in de nacht even bang begon te worden dat mijn tent onder water zou komen te staan.... Voor de zekerheid maar alle spullen wat hoger neergelegd. Andere koppels hadden minder geluk en werden nat; zeiknat!





<http://www.groenewoerd.nl>