



door Eeuwe Weening

Het flitst door mijn hoofd als ik terug rijd naar Emmeloord. Terug naar huis na vier dagen karpervissen. Ik wist dat er de afgelopen jaren veel wintersterfte was geweest; ik wist dat het te mooi weer was; ik wist dat het tegen zou vallen; ik wist dat het veel kleine vis zou worden enz enz. Toch zijn we gegaan. Waarom? Gewoon omdat vissen leuk is en omdat je toch nieuwsgierig bent of het echt zo is... Zou inderdaad alle grote vis weg zijn, dat kan toch niet?

Helaas lijkt het er wel op...

Mijn zoon van 13 en zijn vriend wilden eens mee nachtvissen dus gaan we een paar dagen vissen in de ringvaart tussen Ouderkerk a/d Amstel en Uithoorn, een water waar ik al kom vanaf mijn 14^e levensjaar. Een water waar het altijd barste van de karper; waar 1 op de twintig vissen een spiegeltje was en waar je altijd wel vis vangt. Een water waar je altijd wel een stuk of tien vissen rond zag scharrelen....

Nu waren het er slechts 1 of 2....

De laatste jaren hebben de winters dit water geen goed gedaan en ik had de verhalen over wintersterfte al wel gehoord maar toch wilde ik het nog een keer proberen.

Een jaar of vier geleden hadden we op dezelfde stek nog meer als 150 karpers met vier personen in vier dagen. Mooie schubs tot 18 pond en mooi getekende spiegeltjes....



Ook de omgeving mag er zijn, volop

Weidevogels en eindeloze grasvelden.

Een plaats waar de koeien nog gewoon

in je tent komen kijken.. Een plaats

waar je schitterende vergezichten hebt.

Een plaats waar je de vliegtuigen ziet

opstijgen vanaf Schiphol, achter elkaar aan

gaat dit maar door... Maar ook een plaats

waar de uilen s'avonds naast je tent op de

lantaarnpaal gaan zitten. Een plaats waar de

vleermuizen nog volop vliegen. Een plaats waar

elke morgen een kolonie wilde halsband parkieten

aan komt vliegen om in de avond weer te gaan.

Een plaats waar je echt lekker tot rust

kunt komen, Een plaats waar ik door de jaren

heen van ben gaan houden.....

Maar ik wist het!

Het is er anders geworden.... De vogels zijn er uiteraard nog en de vliegtuigen ook maar waar je voorheen tien tot twintig karpers actief in het water zag lijkt het nu wel uitgestorven... Tuurlijk zie je af en toe wel een vis maar dit staat niet in verhouding met hoe het was...

Toch hadden we binnen een uur de eerste run en Jasper (de vriend van zoonlief Rick) wist de eerste vis te landen... Omdat een kinderhand gauw gevuld is zijn de jongens meteen erg in hun nopjes...



We bleven met enige regelmaat vis vangen gedurende deze vier dagen maar het viel mij al gauw op dat de meeste vissen 6 tot 8 pond waren, vissen van een formaat wat ik hier in het

verleden maar af en toe zag, je ving er wel eens eentje maar de meeste zaten toch rond de 13 pond of hoger.... Nu niet. Wel waren de visjes puntgaaf en sterk aan licht materiaal, voor de jeugd blijft dit natuurlijk een superstek om goed te leren vissen en drillen....

We wisten in deze vier dagen 25 vissen te landen en er werden nog 6 runs verspeeld waarvan 5 losschieters.... Tsja ze hebben zachte bekken hier en als je dan te hard trekt scheurt het haakje er uit. Wijze lessen voor deze jongens en je zag de wil om het de volgende keer beter te doen of was het gewoon stevig balen dat de vis verspeeld was... Ik denk beide.`

Wel hebben we weer ontzettend genoten en ik ga hier in de toekomst zeker nog weer eens heen. Het zou mooi zijn als dit water eens gebaggerd kon worden maar dat zal er bij de gemeente in Amsterdam wel niet in zitten.... Toch ben ik ervan overtuigd dat de visstand zich wel weer zal herstellen. Ze zullen echt wel weer groeien want er is voedsel zat in de vorm van vlokreeften; zoetwaterkreeftjes en allerlei ander ongedierte...

Ook blijft dit natuurlijk een schitterend penwater waar je even makkelijk een paar vissen kunt vangen. En anders ga ik er zeker voor de omgeving zitten, alleen dit is al de moeite waard.

