



De tijd vliegt en alles wat geweest is, zijn herinneringen. Met anderhalf jaar aan herinneringen, kijkt Mourad Aviara terug naar de mooie momenten in het verleden van deze reeks Karperdagboek-afleveringen.

Ga lekker languit zitten en geniet van de prachtige beelden die hierin voorkomen!