

Het was een mooie zomerdag in juni, ik zou samen met een vriend gaan nachtvisser op een baggerput. We gingen naar een nieuwe stek toe, waar ik nog niet eerder had gezeten. Ik besloot om vlak langs de kant te gaan zitten, want daar zouden diepere gedeelten zijn. Ik had alles al opgezet en moest alleen mijn hengels nog ingooien. Ik besloot om met scopex te gaan vissen. Toen we allebei klaar waren, besloten we om maar even te gaan zitten om van het zonnetje te gaan genieten. We hadden van te voren wel gedacht iets te gaan vangen als het wat donkerder werd. Het was nu iets voor acht, en we zaten net iets te eten, samen met nog twee jongens die vlak bij ons zaten te vissen. Toen kwam er een goederentrein langs, wat een lawaai dacht ik. Ik dacht dat we nu wel even niets zouden gaan vangen. En toen begon linkerhengel, die langs de kant lag ineens te gieren. Die slip liep als een razende en de pieper stond nog steeds te gieren. Toen ik aansloeg, was de vis al aan de overkant. Ik begon te drillen en de vis die kwam wel heel erg makkelijk binnenzwemmen. Ik dacht dat het een hele kleine vis zou zijn. Toen kwam de vis boven en we dachten aan een 15/16 ponder. Toen de vis vlak aan de kant was, begon het echte gevecht. De vis was erg sterk en zwom bijna de waterlelies in. Maar dat kon ik nog net voorkomen. Ik stond op een boomstronk de vis te drillen en de vis bleef maar doorvechten. Het gevecht speelde zich de hele tijd vlak bij de kant af, maar naar meer als een half uur werd de vis moe. Ik moest nu nog even doorvechten, want het kon nu zo gebeurd zijn. Toen kwam het moment, de vis was nu echt moe en kon worden geland. We dachten aan een 15/16 ponder, maar de toen de vis uit het water getild moest worden, zagen we heel wat anders. Het bleek een karper te zijn van rond de 1 meter en iets meer dan 22 pond.

Na deze vangst, zijn er die nacht nog twee spiegelkarpers van 15 en 9 pond gevangen door de andere jongens en in de nacht nog een schubkarper van 12 pond. Het was een geslaagde sessie, met vier karpers. We zijn op deze stek nog vaker aan het vissen geweest en hebben nog veel meer karpers gevangen toen de goederentrein langskwam.

*Groeten Christian*