

Het was vrijdag 13 september en ik en mijn vismaatje Kevin gingen in Zeeland karpervissen. We hebben in Zeeland een caravan staan en mijn moeder moest daar gaan schoonmaken, dus kwam ik op het idee om te gaan karperen op een klein en ondiep watertje, ik denk dat het watertje 6 meter breed was en een halve meter diep. We begonnen met vissen rond 10 uur in de morgen. Nadat we wat lokvoer in het water hadden gegooid, zetten we de hengels uit. Twee hengels gingen op de voerstek liggen en de andere twee gooide we een andere richting uit, en daar schoten we wat maïs bij. De dag begon slecht zonder aanbeten. Na een tijdje zagen we een stukje verderop een groep karpers rond zwemmen. Kevin liep er naar toe. Ik bleef voor de zekerheid toch maar even bij de hengels zitten, en daar was dan de eerste aanbeet de beetverklikker van Kevin ging af, omdat hij een stukje verderop stond kon ik hem binnen halen maar jammer genoeg was het maar een klein karpertje hij was maar 45 cm maar toch redelijk sterk. Nadat de eerste karper binnen was kregen we geen aanbeet meer dus we lieten de hengels staan en pakte een hengel met dobber. Kevin pakte een wat zwaardere hengel, ik vis altijd met licht materiaal op karper. Ik heb een uitschuifbare hengel van 2,10m en een spinhengel van ook 2,10m. Ik gebruik een schuifloodmontage met een loodje van 10 tot 20 gram met een klein karperhaakje, maatje 10 of 8. We liepen dus opnieuw naar die karpers die we zagen rond zwemmen, ik gooide meteen mijn dobber midden in de groep en al snel werd hij gretig onder getrokken. Ik had geluk want mijn slip stond precies goed afgesteld. De karper maakt een enorme run en zwom zo een heel stuk weg. Ik ben toen meegelopen want met dat kleine hengeltje van mij kon ik hem nooit terughalen. Ik denk dat ik er toch een kwartiertje aan bezig ben geweest om deze jongen binnen te halen. Ik heb de karper niet opgemeten want ik vond het belangrijker om deze karper terug te zetten (*klasse Joep red.*). Later op de dag vingen we nog twee karpers allebei rond de 50 cm. Ikzelf vond dit toch wel een mooi dagje Zeeland, ook al zat het weer niet erg mee want het waaide hard. Op bijgesloten foto zie je de door mij de eerst gevangen karper van die dag, wat tevens de mooiste was.



*Groeten, Joep (14) en Kevin (15).*